



**Χαιρετισμός Α. Ποδηματά στην ημερίδα του σωματείου
«Διάζωμα»**

«Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο»

Ελευσίνα, 22 Απριλίου 2018

Κυρία υπουργέ Πολιτισμού, κύριε Πρόεδρε του Διαζώματος, αγαπητέ Σταύρο,

Κυρίες και κύριοι,

Εμείς, στην «Ελληνική Παραγωγή» είμαστε ευτυχείς που οι δρόμοι μας συναντήθηκαν με την οικογένεια του Διαζώματος και ανυπομονούμε να περπατήσουμε μαζί την πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας και όχι μόνο.

Είμαστε ένας νεοσύστατος φορέας, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που γεννήθηκε πριν από ένα χρόνο και αποτελείται από τους περιφερειακούς βιομηχανικούς συνδέσμους της χώρας και από μεταποιητικές επιχειρήσεις όλων των ειδών και των μεγεθών. Ο βασικός μας στόχος είναι η ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ελλάδα για την αναγκαία μετάβαση από την Ελλάδα που δανείζεται και καταναλώνει –δηλαδή την Ελλάδα που χρεοκόπησε– στην Ελλάδα που δημιουργεί, καινοτομεί, παράγει και εξαγει.

Δεν παράγουμε και δεν εξαγουμε «τουριστικό προϊόν», αλλά μην βιαστείτε να σκεφτείτε «τί δουλειά έχει η αλεπού στο παζάρι». Άκουσα και πάλι, πριν από λίγο μια φράση-κλισέ, ότι «ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας». Θα μου επιτρέψετε να πω, με μεγάλο σεβασμό στον τουρισμό και στην συμβολή του στην οικονομία της χώρας, ότι εμείς μπορεί να μην παράγουμε τουριστικό προϊόν αλλά παράγουμε προστιθέμενη αξία για τη χώρα, διασφαλίζουμε ποιοτικές μόνιμες θέσεις εργασίας και δίνουμε προοπτική καριέρας στους νέους επιστήμονες, αυτούς που θέλουμε να σταματήσουν να φεύγουν στο εξωτερικό γιατί χωρίς αυτούς η χώρα δεν μπορεί να έχει μέλλον.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, εξαιρετικά ταλέντα και λαμπρά μυαλά κι απόδειξη είναι ότι δυο εταιρείες-κολοσσοί, η Philip Morris / Παπαστράτος εδώ στην περιοχή σας αλλά και πρόσφατα η αμερικανική Tesla ανακοίνωσαν επενδύσεις εδώ. Και το έκαναν κυρίως λόγω της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού κι όχι γιατί η Ελλάδα έχει ξεπεράσει πλήρως τις παθογένειες του παρελθόντος κι έχει γίνει μια χώρα φιλική προς τις επενδύσεις.

Προφανώς αυτό δεν σημαίνει καμία αντιπαλότητα με τον τουρισμό, το υπογραμμίζω ξανά, πολύ περισσότερο του πολιτιστικού τουρισμού, γι' αυτό και υποστηρίζουμε ένθερμα τις πρωτοβουλίες του Διαζώματος. Όχι μόνο γιατί συμμεριζόμαστε το στόχο της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς αλλά και γιατί μας εμπνέουν η φιλοσοφία και τα μέσα. Πιστεύουμε στην εμπλοκή και τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, πιστεύουμε στην αναβίωση –και όχι μόνο στην επιβίωση– των μνημείων και ευρύτερα της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διασύνδεσής τους με το σήμερα, δηλαδή με την πραγματική ζωή και την οικονομία.

Όπως και το Διάζωμα, κι εμείς στην Ελληνική Παραγωγή πιστεύουμε πολύ στις συνέργειες. Στις συνέργειες ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, στις συνέργειες ανάμεσα στον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα, στις συνέργειες μεταξύ όλων των κλάδων της οικονομίας και ειδικότερα της παραγωγικής οικονομίας και των υπηρεσιών όπως είναι η τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη σήμερα.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο αποτελεσματικοί στην προστασία της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς, εάν η οικονομία μας πατάει σε γερά θεμέλια αξιοποιώντας πλήρως –και με απόλυτο σεβασμό σε αυτή την κληρονομιά– την υγιή επιχειρηματικότητα κάθε κλάδου και κάθε μεγέθους, με κριτήριο την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του σκληρού γεωπολιτικού και οικονομικού ανταγωνισμού, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να στηριχθούμε στις δυνάμεις μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, για να μπορέσουμε να γίνουμε επί της ουσίας και όχι μόνο τύποις ένας ισότιμος εταίρος της ΕΕ και της ευρωζώνης, τώρα που η επώδυνη περίοδος των μνημονίων βαίνει προς το τέλος της.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να αλλάξουμε και κυρίως να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας, μια νοοτροπία άκρατου ατομικισμού, εύκολου κι εφήμερου κέρδους –πολιτικού, οικονομικού ή και τα δυο– αδιαφορίας για το αύριο αλλά στην πραγματικότητα και για το χθες εφόσον μιλάμε για την

πολιτιστική μας κληρονομιά, απουσίας συλλογικού πνεύματος και συνείδησης «δημοσίου συμφέροντος».

Αυτά είναι γνωστά, δεν κομίζω γλαύκα εις Αθήνας. Τα αναφέρω γιατί όλα αυτά δεν αλλάζουν με κάποιο μαγικό ραβδί, δεν επιβάλλονται με αποφάσεις κάποιων πεφωτισμένων ηγετών (που μάλλον πρέπει να σταματήσουμε και να τους αναζητούμε), αλλάζουν όταν δημιουργούμε, συμμετέχουμε ή υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν τις συνέργειες και κινητοποιούν τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, δημιουργώντας ένα θετικό παράδειγμα.

Δεν πρέπει να πιστεύουμε στον «από μηχανής Θεό», ο οποίος θα λύσει μ' ένα μαγικό τρόπο τα προβλήματα. Δεν πρέπει να πιστεύουμε πως όλα είναι θέμα του κράτους, των ξένων, των άλλων γενικότερα. Είναι δικό μας μέλημα να λύσουμε τα προβλήματά μας, μέλημα των πολιτών, των συλλογικών φορέων τους, των επιχειρήσεων, είναι δικό μας μέλημα να αλλάξουμε γιατί έτσι αλλάζουμε και τον ρου των πραγμάτων.

Αυτό προσπαθούμε στην Ελληνική Παραγωγή, αυτό μας εμπνέει και στη δράση που έχει αναλάβει το «Διάζωμα»: ότι δεν στοχεύει απλώς στην προστασία και διαφύλαξη των μνημείων, ως απονεκρωμένα εκθέματα, αλλά στην αναβίωση και επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον και στην σημερινή καθημερινότητα του τόπου τους.

Μας εμπνέει και μας ενθουσιάζει ότι όλη η οικογένεια του Διαζώματος και πρωτίστως ο αγαπητός φίλος Σταύρος Μπένος, οραματιστής αλλά και πραγματιστής με ό,τι κι αν καταπιάστηκε, εργάζεται και παράγει ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού ενταγμένο σε μια ευρύτερη προσπάθεια για μια ανάπτυξη βιώσιμη, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Δηλαδή για μια ανάπτυξη διατηρήσιμη –προσθέτω– ανθεκτική και σε εξωγενή σοκ και σε αναταράξεις.

Κι εφόσον μιλάμε ειδικότερα για την πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη συμβολή του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη, ενός επίσης οραματιστή αλλά και πραγματιστή, που μαζί με τους συνεργάτες του εργάζονται για να γίνει η περιοχή πρότυπο μιας ανάπτυξης βιώσιμης οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

Κι εδώ οι προσπάθειες αποδίδουν ήδη καρπούς, παράγουν αποτελέσματα, γιατί χάρη στη δική του επιμονή και προσήλωση, αλλά και τη συνεργασία του Δήμου Τανάγρας, της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ αλλά –θα μου επιτρέψετε να πω– και πολλών επιχειρήσεων μελών μας, όπως και του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας κ. Νίκου Κουδούνη, είμαστε πολύ κοντά σε ένα επίτευγμα πολύ σημαντικό, που ελπίζουμε να αποτελέσει πρότυπο και να εμπνεύσει και άλλους, σε άλλες περιοχές της χώρας: την μετατροπή της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στην περιοχή των Οινοφύτων και του

Σχηματαρίου σε μια υποδειγματική θεσμοθετημένη βιομηχανική ζώνη. Με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένη διαχείριση, με πλαίσιο και κανόνες που διασφαλίζουν την ισορροπία, τη συνύπαρξη και πρωτίστως την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Γιατί όπως ξέρετε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πρωτόδρομο στον κόσμο στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αλλά επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει έμπρακτα και δυναμικά την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης. Γιατί αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο απόθεμα περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά έχει και μια ανεπτυγμένη βιομηχανική υπόσταση με πολλές επιχειρήσεις, όλων των κλάδων και όλων των μεγεθών που συμβάλλουν στην απασχόληση και στην παραγωγή εθνικού πλούτου.

Μ όλα τα προβλήματα, τόσο τα χρόνια όσο κι αυτά που δημιούργησε η κρίση, στην ευρύτερη περιφέρεια της Στερεάς δραστηριοποιούνται σήμερα γύρω στις 800 επιχειρήσεις όλων των μεγεθών ενώ περίπου 380 βρίσκονται στην περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου. Δεν παράγουν τουριστικό προϊόν, απασχολούν όμως σε μόνιμη βάση γύρω στους 20.000 ανθρώπους και συνεισφέρουν το 3% του ΑΕΠ και το 15% των εξαγωγών της χώρας.

Τις χρειαζόμαστε. Εάν θέλουμε μια ανάπτυξη διατηρήσιμη και βιώσιμη οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, μια ανάπτυξη αποκεντρωμένη, που θα δίνει σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας και έσοδα, όχι μόνο για να προστατεύουμε αποτελεσματικά την πολιτιστική και περιβαλλοντική μας κληρονομιά αλλά και για να παράγουμε νέο πολιτισμό, χρειάζεται να μάθουμε να ζούμε μαζί, χρειάζεται να φύγουμε από τον στείρο ανταγωνισμό και να αναζητούμε και να αναδεικνύουμε διαρκώς τις συνέργειες.

Μ' άλλα λόγια, κύριε Πρόεδρε του Διαζώματος και κυρία υπουργέ Πολιτισμού, χρειάζεται να εξοικειωθούμε ξανά με το αξιακό των προγόνων μας, δηλαδή με το μέτρο και την αρμονία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Η κ. Άννυ Ποδηματά είναι σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων στην «Ελληνική Παραγωγή»